



Så ett frö av tvivel se en film tillsammans i jul!

Vad sägs om en annorlunda julklapp? Ja. Vi vet. Du är lika trött som vi på konsumismen i samhället. På att kärlek och omtanke ska behöva manifesteras i produkter, i prylar, i fler saker. Som de flesta av oss redan har för många av. Trots att kärlek bäst borde visas genom aktiv kamp för världens framtid.

Därför tänker vi föreslå följande: Vad sägs om att i år strunta i åtminstone ett par julklappar – fysiska sådana vill säga – och i stället glädja någon i din närhet med en upplevelse, nämligen Stina Oscarsons kortfilmsserie *Att så ett frö av tvivel*.

I elva monologer – framförda av skådespelare som Leif André, Etienne Glaser, Johanna Thor och Alexandra Zetterberg – ställs de viktiga och existentiella frågor många av oss bär på men sällan får bekräftelse för i det offentliga samtalet. Vad är *min* roll i omställningen? Vad måste *jag* ge upp? Varför måste just *jag* göra det? Varför inte någon *annan*? Vem är *jag* i allt detta?

I samarbete med ETC Play bjuder vi på filmen
(som du hittar här: goo.gl/ZXsz5f).

Ge bort den! Sprid den vidare! Låt den synas! Det är bara en film. Det är inte mycket. Men den är tankeväckande. Och den är viktig.

God jul, önskar

Klimataktion
sina medlemmar och miljövännar

PS. Råkar du befinna dig i Stockholm den 14 december? Då visar ETC Play i samarbete med Bio Rio *Att så ett frö av tvivel*, följt av ett panelisamtal med Stina Oscarson, Carl Schlyter och Andreas Gustavsson. Samtalet leds av Mika Oskarson Kindstrand. Filmen börjar klockan 18.00.

Filmen är en del av Klimataktions medborgarutredning.

