

## Nyhetsbrev om Indienprojektet januari 2020

### God fortsättning alla stödjare av Klimataktions Indienprojekt Climate Ambassadors !

Stort tack för era bidrag, och intresse för projektet! Just nu är det lite skralt i kassan. Det skulle behövas att några fler av er pytsade in lite pengar. Tipsa gärna vänner och bekanta, och tänk på att födelsedagar t ex. De pengar som samlas in av Klimataktion Stockholm, cirka 25 000 kr/år, går till medfinansieringen av projektet Climate Ambassadors, som drivs av vår indiska partnerorganisation Srushtidnyan. Samarbetet pågår sedan 2013. 90% av projektkostnaderna kommer från Sida via Forum Syd och föreningen Framtidsjorden. Framtidsjorden har det administrativa och ekonomiska ansvaret för medel, planering och uppföljning, liksom för praktikantverksamheten. Kontakta oss om ni har frågor!

**Bankgiro 377 4429, Klimataktion Stockholms konto på Ekobanken, eller Swish 073144 72 87 (går till Klimataktions kassör David Jakobsson). Ange ditt namn och Indienprojektet som meddelande.**

### Vad jobbar Srushtidnyan med?

1. **Det pedagogiska skolprogrammet Klimatambassadörer**, som har nått och når ett stort antal skolor i Mumbai och Devrukhregionen, ett 20-tal mil söder om Mumbai. Högstadië- och gymnasieelever i första hand. Det involverar elever som blir så kallade klimatambassadörer, och ett stort och kunnigt lärarnätverk. Man har kontor i Mumbai.
2. **Landsbygdsutveckling och näringsrik mat i Devrukhregionen**. Detta projekt tillkom efter att Srushtidnyan kommit med i Framtidsjordens asiatiska nätverk. Det går ut på att tillföra kunskaper om ekologisk och näringsrik mat, hållbar odling och lokala naturresurser. När framförallt kvinnogrupper och högskoleelever. Målet är att även nå lokala bönder och inspirera till hållbar samt näringsrik odling. Man har lokal i tätorten Devrukh, där teammedlemmar och praktikanter också kan bo.
3. **Ett projekt för att restaurera mangroveskog**, lokaliserat i byn Devgad ännu längre söderut, på gränsen till Goa. Denna del tillkom sist, under 2017, och finansieras via en indisk organisation, Bombay Natural History Society, och en indisk bank, ICIC. Denna del av projektet finansieras helt av indiska medel, och håller på att övergå i en ny fas med mera lokal styrning.

### Senaste nytt om projektet med hälsningar från praktikanterna Frida och Julia

Trots att vårt visum drog ut på tiden med en hel månad, och att vi därför fått hela fyra veckor mindre praktik än vad vi hittills skulle, har vi ändå hittills hunnit lära oss otroligt mycket. Ett av de första uttrycken vi lärde oss på det lokala språket marathi var "cala" – "let's go". På Srushtidnyan är vi nämligen alltid på väg vidare till nästa plats. De har många bollar i luften och lyckas imponerande nog jonglera allihop väldigt väl.

Under de första två veckorna vi spenderade i Mumbai fick vi följa med Sangeeta Kharat på flera skolbesök i både slumområden och engelskspråkiga förortsskolor. Här har Sangeeta talat om klimatförändringar och avfallshantering. Utöver detta hann hon också med en föreläsning om näringsrik mat med en fackförening, eftersom många undersökningar visat att det är vanligt med

näringsbrist hos framför allt indiska kvinnor och barn. Dessa ämnen – avfallshantering, solpaneler och kostlära – är de huvudämne som Srushtidnyan för tillfället riktar in sig på i sina föreläsningar. Sangeeta har beskrivit hur de brukar ha ett rullande schema och byter ut ämnena med några månaders mellanrum.



*Sangeeta har en workshop i waste management och visar hur man gör en kompost , med elever från Anuyog Vidalay School, Khar road east, Mumbai*

Harishand Nishad, som för tillfället doktorerar i fysik, har också hållit alternativa tekniklektioner där han visat hur man kan bygga mobilladdare och radiator drivna av solceller. Se artikel om Harishand: <https://fuf.se/harish-med-en-lysande-ide/>



*Harishand bygger solar chargers med elever från skolan Pragnya Bodhini i Goregaon, Mumbai*

Efter dessa första veckor i Mumbai reste vi vidare till Devrukh 30 mil söderut för att delta i deras mer lantbruksorienterade verksamhet. Här fortsatte Sangeetas föreläsningar i kostlära, men med inriktning på kvinnliga bönder. Vid denna föreläsning deltog också teamledaren Prashant Shinde. Han var också huvudtalare vid en föreläsning på ett kollo för ungdomar i högstadieåldern, som vi gjorde ett helgbesök till.



*Föreläsning med kvinnliga bönder och deras barn med teamet från Srushtidnyan. Z.P. School Parsharam Wadi, Devrukh*

I Devrukh-området har Srushtidnyan utöver sin jordbruksverksamhet och sina föreläsningar också självhjälpsgrupper för kvinnor. Dessa har vi ännu inte fått besöka, men vi har fått se en desto större del av det arbete Srushtidnyan utför med att bygga upp fröbanker med ekologiskt ris och hirs. Det är Kunal Anerao, vars hem ligger nära Srushtidnyans odlingslotter i Devrukh, som har det huvudsakliga ansvaret för denna landsbygdsverksamhet. De fröer som samlas in delar de sedan gratis ut till olika grupper och personer som de samarbetar eller vill börja samarbeta med, i syfte och förhoppning om att väcka intresse för ekologisk odling. I Devrukh finns också planer på att inom kort starta mindre registreringar av djurlivet i området, där de nattliga malarna står först på tur. Med denna kartläggning är tanken att notera den biologiska mångfalden runt Devrukh, och dess potentiella förändringar.



*Ris som torkar utanför Kunals hus i Devrukh*





*Julia och Prashant skalar ris, ett ganska ovanligt rött ris som inte odlas i Devrukhområdet. Det är särskilt näringsrikt.*

De sista dagarna innan juledigheten spenderade vi sedan i Devgad, ett litet kustsamhälle som främst livnär sig på fiske. Det tre år långa projekt som Srushtidnyan har ägnat sig åt här, med att odla och plantera mangroveträsk, gick i mål med flaggan i topp under dessa dagar. Under de två dagar vi var där följde två tjänstemän från den finansierande banken ICICI med i arbetet för att utvärdera projektet. Trots att deras finansieringsmöjligheter är begränsade till tre år per projekt tyckte de att detta projekt var så framgångsrikt att de ville finansiera det vidare, men nu istället via en lokal grupp. Dessa medborgare kommer Srushtidnyan, med Prashant i spetsen, fortsätta stötta och bistå med kunskap och hjälp.



*Mangroveplantor på väg att bli planterade*



*Här bildar alla som var med och planterade en kedja för att bära plantorna över vattnet som börjat komma in med tidvattnet.*

Sammanfattningsvis är det med många nya lärdomar vi går in i det nya året. Det är häftigt att få se hur biståndspengar från Sverige kommer till nytta i praktiken och att få träffa alla fantastiska människor som gör det möjligt.

I mitten av mars finns en klimatkonferens inplanerad, som kommer gå av stapeln i Mumbai och hålla på under loppet av några dagar. Dit kommer nätverksorganisationer och andra intressegrupper från hela Indien att vara inbjudna.

Gott nytt år, alla nuvarande och framtida bidragsgivare! Era pengar gör verkligen skillnad!

**Hälsningar från Frida Viklund och Julia Klang Mjörnsäter hos Srushtidnyan i Mumbai och Devrukh,**

**..... och från Klimataktion Stockholms vängrupp genom**

**Eva Avner, [eva.avner@gmail.com](mailto:eva.avner@gmail.com), och Karin Wahlgren, [karin.wahlgren9@gmail.com](mailto:karin.wahlgren9@gmail.com)**